

De jeugd van tegenwoordig

Scene 1

[Opening; geschiedenisles van Van Hoffen. Waarin de leerlingen het nut van de les niet inzien en erachter komen dat dit zijn laatste lesdag is.]

Desi

Waar blijft ie?

Sam

[kijkt op z 'n horloge]

Mogen we al gaan? Volgens mij komt ie niet meer...

Norbert

[heel officieel]

Als een docent 10 min na aanvang van de les verstek laat gaan is er officieel sprake van een geannuleerde les.

Sam

Jaja...?

Sarah

[`vertaalt`]

Als ie er over 3 minuten nog niet is mogen we gaan...

Sam

[begint tot 180 te tellen]

Eén-en-twintig, twee-en-twintig, drie-en-twintig *[zachter verder]*

Sarah

Van Hoffen is toch altijd te laat...

Desi

Ja, die is blijven steken in de jaren zestig, dus dat duurt altijd even voordat-ie er is...

Tobias

[tegen Norbert]

Wat heb jij nou?

Norbert

[doet alsof hij niets heeft]

Wat?

Tobias

[haalt een tasje met een ingepakte plant omhoog]

Dat...

Sarah

[komt ook kijken]

Wat is dat nou?

Norbert

Een bloemetje.

Tobias

Een bloemetje. Moet je zien, hij heeft een bloemetje. Ga je eindelijk de liefde aan Khadiza verklaren...

Leerlingen

Woo-hoo

Sarah

[stoot Tobias aan of gooit iets naar z'n hoofd, maar mist hem]

Neanderthaler...

Desi

Waar is Khadiza eigenlijk?

Sarah

Ik weet het niet, ze moest in de kleine pauze bij de rector komen.

Sam

Khadiza?

Desi

[herinnert zich ineens]

O, ja, haha, daar was ik bij. D `r was iets met d `r verblijfsvergunning... Geloof ik. Zo heet zo'n ding toch?

Sarah

[bezorgd] O.

Norbert

[heel officieel] "Elke in Nederland verblijvende vreemdeling heeft een verblijfsdocument nodig. U bent vreemdeling als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld. Een uitzondering zijn onderdanen van EU-, of EER-landen of Zwitserland - en hun familieleden. Deze vreemdelingen hebben een bewijs van rechtmatig verblijf nodig."

Desi

[*grapt*] Hè bah.

Tobias

Ja, ja Norbert, nu niet proberen van onderwerp te veranderen... Vertel 'ns, waarom heb jij een bloemetje bij je?

Norbert

Voor Albert - Ik bedoel meneer Van Hoffen

Desi

Jij haalt altijd tien, dan hoef je Van Hoffen toch niet te paaien. Of laat me raden, jij wil een tien en een half...

[*rumoer in de klas*]

Norbert

Nee. Of nouja, ik zeg geen nee tegen een tien en een half, zo gek is dat toch niet. Goed voor m'n gemiddelde... maar dit is Meneer van Hoffen z'n laatste dag.

Sam

Wat gaat ie doen dan?

2e scene

Van Hoffen

[*is dan eindelijk op komen sloffen*]

'Ie' gaat met pensioen, dames en heren.

[*rumoer in de klas, Sam baalt dat Van Hoffen net op tijd is.*]

Maar voor het zover is, gaat 'ie' jullie nog een laatste keer flink vervelen. Met een blokuur over het jaar [*schrijft op het bord*] 1969. Wie weet er wat er in het jaar 1969 is gebeurd...

Tobias

Ja, ik!

[*De klas en meneer Van Hoffen kijken verbaasd naar Tobias*]

Tobias

Ja, want toen was ik min 25!

[*De klas barst in lachen uit*]

Van Hoffen

Goed. [*inzet muziek lied 1*] 1969 dus...

Lied 1 – Geschiedenis

Klas

Misschien heb ik 't mis
Maar kom op, geschiedenis
dat zijn toch ouwe koeien
dat kan me echt niet boeien
Dat is te laat komen voor je eigen feest...
Geschiedenis? Kom op!
Dat is allemaal (al) geweest

Van Hoffen

[*pratend*]
Toen was ik... 22.
[*denkt terug*]
22, mijn hemel...

Van Hoffen

Maar goed, 1969 was een turbulent jaar...

[Wilt u weten hoe het verder gaat...? Bestel dan hier!](#)
[Meer weten over 'De jeugd van tegenwoordig'?](#)
[Heeft u een vraag?](#)